



Januari 2024

svenska

Lita på livet!

Jag är vägen, sanning och livet!

(Joh. 14:6)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

Ofta i livet behöver vi ta beslut som inte är lätta att ta. För att välja den rätta vägen funderar vi mycket, informerar oss omfattande, pratar med goda vänner, känner efter hur beslutet skulle kännas i den ena eller andra riktningen. Men ändå så förblir det en viss osäkerhet efter varje beslut inom oss, och detta framför allt när vi är personer som behöver ett högt mått av säkerhet för att ta beslut.

Jesus visste om detta. Därför förklarar han för sina vänner: "Jag är vägen, sanningen och livet!" Med detta bjuder han oss att lita på den väg som leder oss till livet. Han intalar oss mod att inte ge upp även när vägen blir svår och att fortsätta gå, för HAN är vägen som vi vandrar på. Detta kan ge oss stor lugn och tillförsikt och samtidigt modet att ta beslut, även om vi bara har 70 eller 80 % visshet. "Låt oss lita på livet, för Gud lever det med oss!" uppmuntrar Alfred Delp sina samtida i en svår tid. Först när jag bestämmer mig och sätter i gång hittar jag sanningen till mitt eget liv.

Hon älskade sin familj över allt annat. Men hennes land kunde inte erbjuda henne den utveckling och de livschanser som hon längtade efter. Därför började hon att lära sig tyska. Hon ansökte om en volontärtjänst i Tyskland. Efter de mycket positiva erfarenheterna under detta år brann frågan i henne: Ska jag stanna? Kan jag överhuvudtaget lyckas? Jag saknar ju många förutsättningar. – Hon bestämde sig för att stanna. Hon började med ytterligare studier och absolverade kvalifikationskurser. Om och om igen kom det nya frågor. Månader fyllda av stor osäkerhet följde. Hon gav inte upp, hittade stöd i sin tro och i samtalen med människorna som följde henne på hennes väg. Sedan fick hon en tillfällig anställning på en skola. När hennes tid där var slut hittade hon ett jobberbjudande på en skola i närheten. Hon ansökte och fick jobbet. Vid avslutningen hos hennes gamla skola kom många lärare. Det kändes att hon uppskattades mycket. "Nästa vecka kommer jag att vara på den nya skolan! Jag är ledsen att jag måste lämna den gamla. Men det kommer nog att gå bra på den nya skolan med de nya kollegorna och eleverna!" – **Lita på livet!**

Meinolf Wacker & go4peace-teamet