



Februari 2024

svenska

Du är älskad!

Jesus såg på honom med kärlek!

(Mark. 10:21)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace!

Vad händer när allting verkar förlora sin mening? Något oväntat har hänt, plötsligt känns det som en tung börda på våra hjärtans axlar. Det som nyss gav trygghet är nu borta. Det spelar ingen roll hur gamla vi är, det kommer – ofta enträgna – frågor: Varför allt detta? Vad ska jag nu leva för? Vad finns kvar som ger mitt liv mening? Ja, även mer konkret: Vad ger mening åt detta ögonblick som jag befinner mig i just nu? – Om vi är ensamma riskerar vi att gå under. I sådana ögonblick kan det vara en människas blick eller ett snabbt personligt ord som ger oss tillbaka känslan av att vara älskad. Långsamt återvänder freden till vårt hjärta och vi hittar ljuset till nästa ögonblick.

Jesus visste om den mänskliga nöden. När en ung man kom till honom med sin trängande jakt på mening, då såg Jesus på honom med kärlek. På det viset öppnas ett rum där vi kan andas och förstå djupt. Den som vet att hen är älskad hittar alltid något att göra för andra utav kärlek. Och då hittar det ofta oroliga hjärtat fred igen.

Vi hade lagt upp ett video på YouTube-kanalen av go4peace med impulsen: "Dela det som är svårt för dig!" Oväntat många människor hörde av sig via WhatsApp och röstmeddelanden. En kvinna berättade om sitt bekymmer, att hennes gudsbarn – som just blivit mamma – fick föras till sjukhuset med svåra komplikationer. En annan berättade om sin far i Ukraina som har cancer. Hon beklagade att hon inte kunde besöka honom. En man – som just hade blivit utskriven från sjukhuset – lät mig förstå att han inte mår bra. Hela kvällen kom det fler meddelanden. Jag gick till kyrkan med allt detta som hade anförtrotts mig och jag bad till Gud för var och en av dessa människor. På min mobil dök ett nytt meddelande upp. En ung afghan skrev: "När mitt land drabbades av den kraftiga jordbävningen hade jag en stor nöd i mitt hjärta. Och det hjälpte mig så mycket att dela det här svåra med andra. Och sen ska jag också skicka ett budskap från min sexåriga son till dig." Jag hittade ett röstmeddelande och hörde den lille pojken: "Tack gode Gud att du gav oss Meinolf!" Bedjande i kyrkan fylldes mina ögon med tårar. – **Du är älskad!**

Meinolf Wacker & go4peace-teamet