



Maj 2024

svenska

Var uppmärksam!

„Ta emot helig ande!“

(Joh. 20:22)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage: www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

Plötsligt orkar du med någonting som inte var möjligt under en lång tid! Känslan av att inte räkna till, rädslan för att misslyckas, oron att göra något fel, allt detta är borta. Du känner mod och en inre kraft som inte var där innan. Du har fått en dynamik som får dig att gå vidare och som visar dig vägen tillbaka till livet.

Jesu vänner drog sig tillbaka utav rädsla efter hans död. De höll ihop och lyckades att hitta en fred som Jesus alltid hade pratat om. De kände hur han var dem nära i freden och hur han fick dem att gå vidare i hans andes kraft. De tillät att han satt dem i rörelse, de tog emot helig ande! (jfr. Joh. 20:22)

En ung kvinna hade avslutat skolan. Hon var glad att hon hade klarat allting. Det hade varit en utmanande tid. Först därefter började hon att fundera över hur hennes liv skulle se ut i fortsättningen. Det var inte så lätt alls. Hon bestämde sig för att jobba som volontär i en social inriktning. Men snabbt insåg hon att detta inte skulle bli hennes väg. ”Under den här tiden anförtrorde jag mitt sökande och alla mina planer till Gud. Det hjälpte mig mycket! Gud är ande. I denna ande är han där för mig. Så försöker jag att alltid vara *online* för honom och att aktivt räkna med honom i mitt liv!”

När vi andas in och ut så andas vi samma luft som alla våra förfäder och även Jesus andades. Med våra andetag andas vi med Guds livsrytm. Han får oss att växa, vinna förtroende och bli modiga.
Var uppmärksam!

Meinolf Wacker & go4peace-teamet