



Juni 2024

svenska

Det finns bara EN kärlek!

Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er.

(Joh. 15:9)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

varje morgon händer det ett under: soluppgången. Ur djupt mörker föds det livgivande ljuset – så som på skapelsens morgon. Med häpnad förnimmer vi. Det händer något runtomkring oss, med oss och inom oss. Vissheten att är allt god innerst inne omfamnar oss. Allt är skapat ur kärlek och kallat till kärlek.

Jesus var ofta ute tidigt på morgonen – djupt försjunken i samtalet med honom som han kallade sin fader. Han visste: Det finns bara en kärlek. Och han förklarar för sina vänner: "Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er!" (Joh. 15:9)

Kärleken vill att du ska må bra. Den ger sig själv, den ger utrymme för friheten, den låter växa. I kärleken som du föddes ur och som du är kallad till är det enda som räknas att älska. På det viset kommer du att växa.

Oväntat hade en vän lagts in på ett sjukhus som låg långt borta. Han mådde inte bra. Inom mig brann önskan att få se honom. Därför sköt jag upp några andra planer och gav mig iväg. När han såg mig, hade han tårar i ögonen. Mitt i alla medicinska redskap möttes vi på ett djupt och ärligt sätt. Han oroade sig för sin hustru och sina barn. Jag lovade honom att be för dem och att vara i kontakt med dem. När vi sa hejdå var det klart: **Det finns bara EN kärlek!**

Meinolf Wacker & go4peace-teamet