



Juli 2019

schwed.

Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet!

(Mark. 16:15)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Var en gåva! Be a gift!

Kära Ni, ordets vänner!

Det var i synagogan i Oświęcim / Auschwitz att jag mötte henne för första gången. Hon var en ung tyska och engagerad som volontär i det här europeiska såret i ett år. Hon ledde en grupp tyska elever genom en utställning som handlade om det judiska livet i Oświęcim. När hon berättade om vänskapen mellan en ung kvinna från den här staden och en jämnårig judinna under ockupationen under 1940-talet fick jag tårar i ögonen. Hennes hjärta brann för Den Ena Männskligheten och för varje människoliv.

Samma år deltog hon i ett go4peace-läger. Under skoltiden hade hon levt i Paris i ett år och lärt sig franska där. När hon (en del av hennes familj härstammade från Schlesien) var volontär i Polen lärde hon sig polska. Senare fick jag veta att hon hade deltagit i ett seminarium för franska-tyska-polska ungdomsmöten. En äkta europé.

Varje gång vi möttes såg jag ett djupt strålande i hennes ögon. Hennes hjärta brann av kärlek till varje människa, framför allt till de minsta. Utan att tränga sig på visade hon närhet och öppnade rum. ”Det var redan sent, klockan var 23, jag stod vid stationen, det hade blivit mörkt. En ung kvinna närmade sig. Jag visste först inte om jag skulle stanna eller gå iväg. Men hon tilltalade mig. Hon berättade att hennes plånbok hade blivit stulen och att hon inte kände sig säker på grund av några skumma figurer i stationen. Jag kom att tänka på dagens motto: *Förvandla mörkret till kärlek!* Det här mottot rörde vid mig. Jag visste inte om den unga kvinnans historia var sann eller inte. Men jag såg: I det här ögonblicket ville hon inte vara ensam. Därför stannade jag vid henne, pratade lite med henne och gav henne pengar för nästa tåget. När vi avslutade vårt samtal frågade hon mig full av tacksamhet efter mitt namn. När det var dags för mig att stiga på mitt tåg så hörde jag plötsligt mitt namn: ”Theresa!” och sedan ett ”Tack!” som kom från hjärtat.

„Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet!“ – Therasas liv talar – ofta utan ord. Hon är en gåva till dem som möter henne. **Var en gåva! – Be a gift!**