



Juni 2021

svenska

Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar!

(Joh. 6:9)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

**Jag ger dig det jag har!
I'll give you what I have!**

Kära vänner till go4peace,

han var nyfiken och följde med de många människorna. Han visste inte riktigt vart de var på väg. Men han kände att han ville vara med. Han var en liten pojke, 8 eller 9 år gammal. Han hade just köpt bröd och fisk. Men istället för att ta hem det han hade handlat lät han dra sig med folkmassan. Människorna följde en ung rabbin som hette Jesus. Hans ord var fulla av liv! Han var någon som alla gärna lyssnade till. Och sedan var det dags att äta. Rabbinen skickade inte hem folket utan tog själv hand om maten.

Mått kunde den stora folkmassan bara bli om alla skulle dela med varandra. Då var det vår lille vän som ställde upp först. Han gav allt som han just hade köpt, sina fem bröd och två fiskar. Vad skulle hans mor säga som väntade på honom? Allt detta oroadde honom inte just i det här ögonblicket. Nu handlade det om att dela. Med sitt storsinta barnahjärta gav han allt han hade. Den här storsinnetheten spred sig fort. När de till slut samlade ihop bitarna som hade blivit över, fyllde de 12 korgar.

Sommaren 2011 reste jag med en stor grupp unga människor till Världsongdomsdagen i Madrid. Efter en lång pilgrimsväg med nästan 40° celsius var vi glada när vi kom till flygplatsen "Cuatro vientos" den sista kvällen. Där skulle avslutningsfesten äga rum. Under aftongudstjänsten drog det ihop sig ett oväder och det började att regna och blåsa. En ung man från vår grupp hade en stor plastfolie i sin ryggsäck. Han lade den över alla ungdomar som var nära honom och själv blev han genomvåt. Jag ser än idag hans strålande ögon. Han var glad att ha gett det han kunde ge. **Jag ger dig det jag har! - I'll give you what I have!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam