



Mars 2022

svenska

Brann inte våra hjärtan?

(Luk. 24:32)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

**Dela din erfarenhet!
Share your experience!**

Kära vänner till go4peace,

Något ofattbart hade hänt. Jesu vänner hade förstått att det var han som var Messias. Det stod klart för dem att han skulle befria dem från romarnas herravälde. En av dem, Judas, hade till och med utlämnat Jesus till romarna. Detta skulle – enligt hans uppfattning – skynda på ögonblicket då Jesus skulle visa sin makt som Messias och förinta romarna. Och sedan blev det helt annorlunda. Jesus visade sin makt i kärlekens vanmakt. Han lät sig korsfästas, dog eländigt som en förbrytare. Så visade han hur långt kärleken kan gå. Den följer alla vägar in i den mänskliga övergivenhetens mörkret.

Så stod de där. Hade de satsat på fel häst? Framför sina vänner och familjer stod de som totala förlorare. I förtvivlan och hopplösheten gav sig två av dem iväg till Emmaus. De talade om allting som de hade på hjärtat. Det gav dem lite lindring. En okänd man som verkade komma från ingenstans anslöt sig till dem. Han ställde varsamma frågor och satte det som hade hänt i ett nytt ljus. I Emmaus stannade han med dem. Deras hjärtan brann. När de satt tillsammans för att äta, upptäckte de att det var Jesus. Han hade gett dem ljus, fred, klarhet och ett brinnande hjärta utan att de kände igen honom. Sedan såg de honom inte längre. Det var omedelbart klart: Den här erfarenheten måste de dela. I samma natt gick de tillbaka till Jerusalem för att berätta allt för sina vänner.

Har du också gjort en sådan erfarenhet, då ditt hjärta brann därför att Jesus rörde vid det – i ett samtal, vid en upptäckt, medan du lyssnade på en predikan, i en gemensam erfarenhet...? Ta dig lite tid för att fundera på det. Om du har hittat en eller två vänner som du vill gå genom året med, då kan du dela den här erfarenheten med dem i den här månaden. Även Tomáš' hjärta brann en gång:

„Under många år har jag åkt till de mötesläger som go4peace organiserade i Sarajevo. Varje gång när vi var tillsammans och arbetade i många workshops för andra, så kände jag en glädje i hjärtat som jag inte kände igen. Jag såg fram emot nästa läger hela året. En annan gång lite senare åkte jag till Meinolf i Kamen för några dagar. Jag berättade för honom om den här brinnande glädjen i mitt hjärta. Vi satt på en bänk i solen. Meinolf fick mig varsamt att förstå: 'Vet du, den här glädjen i ditt hjärta, det är Jesu spår mellan oss. Du gav allt av dig själv i lägren, utav kärlek. Och de andra deltagarna gjorde samma sak. Och sedan är Jesus plötsligen där – som en äkta person. Det går inte att se honom med våra mänskliga ögon, men du känner hans närvaro i glädjen, i freden, i tålmodet och i ditt brinnande hjärta.' Jag lyssnade och jag minns hur mina ögon fylldes av tårar. Det var glädjetårar. Jag är säker: Även du har haft sådana erfarenheter.“ **Dela din erfarenhet! – Share your experience!**

Meinolf Wacker & go4peace-Team